

Fietskliniek: fietsen maken met bijbel onder handbereik



Het doel van de Fietskliniek is om mensen met een kleine beurs helpen bij het repareren van hun fiets (Foto: pr).

Fietskliniek: fietsen maken met bijbel onder handbereik

LEIDEN - De Fietskliniek begon in 2012 als een proef in de Mors. Het doel was mensen met een kleine beurs helpen bij het repareren van hun fiets. Afgelopen november passeerde de tweeduizendste fiets. Een voorziening dus die aanslaat en voorziet in een behoefte. Jan Kruidhof en Ton van Ingen Schenau leggen uit en vertellen waarom zij anderen helpen.

door Eddo Velders

Kruidhof, bestuurder van Voor elkaar Leiden begint. "Voor elkaar Leiden biedt hulp en ondersteuning aan kwetsbare burgers uit Leiden uit liefde voor God en de medemens. Onze vrijwilligers zijn aangesloten bij de lokale Leidse kerken en willen hun geloof uitdragen door te doen. 'Behandel uw naaste als uzelf', geven zij op diverse manieren vorm en inhoud. Schuldhulpverlening, lessen over investeren in je relatie en mensen helpen hun talenten in te zetten zijn enkele voorbeelden."

Kloof

Kruidhof gaat verder: "Wij hebben een groot netwerk binnen de zorg- en welzijnsorganisaties van Leiden. We merken dat veel taken en diensten die zij uitvoeren onder druk staan. Minder geld en meer vraag leidt soms tot ongewenste situaties. Professionele instanties beperken zich dan tot het hoogst noodzakelijke en dan lopen met name kwetsbare mensen vast. Zeker voor hen is de maatschappij complex en ruw. Formulieren invullen, het vinden van passend werk of het repareren van een fiets lukt dan niet meer. Deze ogenschijnlijk kleine zaken geven het gevoel er wel of niet bij te horen, wel of niet mee te doen, het net wel of net niet te redden. Voor elkaar Leiden wil voorkomen dat de kloof tussen arm en rijk, de have's en have nots niet te groot wordt. Dat is nodig. Gelukkig kijkt een groot aantal Leidenaars om naar hun naaste. Zij kijken niet alleen, zij doen ook. Onze activiteiten draaien dankzij hun grote inzet en betrokkenheid. Dat geeft me een goed gevoel. We kunnen dat samen in Leiden."



Gesprekken

Van Ingen Schenau, coördinator van de Fietskliniek, vult aan: "De Fietskliniek in de Mors is een prachtige activiteit. In een zaal van een kerk repareren we elke donderdagavond tien tot twintig fietsen. We leggen een kleed op de vloer en een prachtige bijbel in het Zuid-Afrikaans ligt onder handbereik. Onze vrijwilligers zijn mannen van alle leeftijden. Zij vinden het super leuk om te helpen. Wij hebben klanten voor een reparatie, maar ook veel voor een praatje of een kop koffie. Die sociale functie wordt erg gewaardeerd. Onze klanten betalen het materiaal en een kleine bijdrage voor de verrichte diensten."

Bijbel

Van Ingen Schenau vervolgt zijn verhaal: "Enkele van onze klanten zijn asielzoekers die trots zijn op hun fiets. Onze christelijke en hun moslimachtergrond leidt tot interessante gesprekken. Die Bijbel komt dan van pas om iets op te zoeken. Hoe je een band plakt staat er echter niet in. Dat doen we zoveel mogelijk voor opdat de klant het daarna zelf kan. Laatst kwam een klant met een prachtige nieuwe e-bike. Hem hebben we verzocht naar de fietsmaker te gaan. Wij willen mensen helpen die dat zelf niet kunnen betalen. Gelukkig snappen de meeste klanten die naar ons toe komen voor wie we er willen zijn". ●



Het doel van de Fietskliniek is om mensen met een kleine beurs helpen bij het repareren van hun fiets (Foto: pr).