

Lutherse Kerk in Leiden bestaat 400 jaar

Voorganger Barbara Heckel: "Viering wordt groot feest"



LEIDEN - Op zondag 22 april wordt met een feestelijke viering het vierhonderd-jarige bestaan van de Lutherse Kerk in Leiden gevierd. In de kerkdienst die om 15.00 uur begint is ieder welkom. Kerkelijk werker Barbara Heckel zegt: "Deze viering wordt een groot feest."

door Truus de Haan

Hoe vaak fietste u over de klinkers van de Hooglandse Kerkgracht en vroeg u zich wellicht af hoe de kerk met het kleine plein ervoor er van binnen uit zou zien? En misschien haalde u na de geboorte van een kind een weegschaal op in het gebouw aan de Middelweg, u niet realiserend dat in datzelfde gebouw vele jaren weeskinderen opgroeiden? En wist u dat de Lutherse Kerk lange tijd aan het zicht onttrokken werd door enkele huizen aan de straatkant?

Heckel, sinds zes jaar voorganger van de Lutherse Kerk, is goed ingevoerd in de geschiedenis. Zij geeft een mooi overzicht van deze bijzondere plek in de stad. Ze vertelt: "Met het aantrekken van de economie in onze streken kwamen er onder anderen Scandinavische en Duitse kooplieden naar Nederland. Later ook veel Belgen die de Spaanse overheerser in de Zuidelijke Nederlanden ontvlucht-

De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente Leiden in vergadering in de consistorie (Foto: Truus de Haan).

ten. Zij brachten de leer van Luther mee, een oorspronkelijk katholiek priester die met zijn kritiek op de kerk een nieuwe richting aan het christelijk geloof gaf. Aanvankelijk kwamen de Lutheranen in Leiden in huiskamers bij elkaar, maar met de groei van het aantal mensen en met hun toenemende economische aanwezigheid in de stad konden zij in 1618 een kerk bouwen."

Al die oude stenen, het gebouw, de omgeving daarvan én de inrichting van deze prachtige kerk geven zicht op de geschiedenis van Leiden in de laatste vier eeuwen. Zo lag in het huizenblok aan de Middelweg het weeshuis. Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw woonden daar weeskinderen waar

de Lutherse Kerk zorg voor droeg. In de kerk zelf herinneren de wat kleinere kerkbanken, de 'wezenbankjes', nog aan hun aanwezigheid.

Eind juni zal de laatste kerkdienst in deze kerk gehouden worden. De Lutherse gemeenschap in Leiden is te klein geworden om de lasten te dragen. Heckel: "Die dienst gaan we met elkaar beleven. Daar kunnen we herinneringen ophalen, lachen en een traan laten. Zo sluiten we een mooie tijd samen af. Maar eerst viëren wij nog vol trots vierhonderd jaar Lutherse Kerk in Leiden." Op zondag 22 april om 15.00 uur vindt de jubileumviering vierhonderd jaar Lutherse kerk plaats aan de Hooglandse Kerkgracht 28. ●