

Voedselpakket vanuit de Opstandingskerk

# Werken aan barmhartigheid door hongerigen te voeden



**LEIDEN - Afgelopen januari deelden vrijwilligers vanuit de Opstandingskerk in Leiden-Zuidwest zeven jaar voedselpakketten uit. Een mijlpaal waar we bij stilstaan met Eline Kasbergen, coördinator van het uitdeelpunt. Zij vertelt over deze mijlpaal, hoe haar team werkt en over haar eigen motivatie.**

*door Eddo Velders*

Kasbergen: "Iedere donderdagmiddag worden er vanuit de Opstandingskerk ongeveer dertig voedselpakketten van de Voedselbank uitgedeeld. De pakketten worden geleverd door de Voedselbank Leiden. Zij zijn bestemd voor mensen in Leiden-Zuidwest, de Mors en de Stevnhof. De Leidenaren uit andere wijken gaan naar het uitdeelpunt op de Willem Barentsstraat. Dat is de hoofdvestiging van de Voedselbank Leiden. Daar bepalen ze wie voor een voedselpakket in aanmerking komt. We stemmen de grootte van de pakketten af op het aantal hongerige monden, dat aangewezen is op deze ondersteuning. De vrijwilligers die de pakketten uitdelen komen uit de Opstandingskerk en andere kerken. Wij vinden het fijn om een uitdeelpunt van de voedselbank te zijn. We bieden de bezoekers een kop koffie of thee aan. Meestal leidt dat een gesprek dat voor hen en voor ons veel betekent."

*De voedselpakketten die uitgedeeld worden in de Opstandingskerk (Foto: pr/Eline Kasbergen).*

"Je kunt je afvragen of zeven jaar voedselpakketten uitdelen een mijlpaal is om te vieren. Al deze jaren leven Leidenaren in armoede en kunnen zij niet zelf voorzien in hun basale behoeften. Niet bepaald iets om trots op te zijn. Er is echter ook een andere kant. De mensen in ons team en in onze gemeente beleven er veel plezier aan. Zij zijn praktisch met hun geloof bezig. Voor mijzelf betekent het werken aan barmhartigheid: de hongerige voeden. Secret Millionaire bracht me een aantal jaren geleden op dit idee. 'Kom, laat ik vanuit mijn rijk gezegende situatie gaan uitdelen.' Ik wil niet alleen in de bijbel lezen over Jezus. Ik wil me door zijn voorbeelden laten inspireren om zelf de handen uit de mouwen te steken, iets doen. Toen de Voedselbank de Opstandingskerk benaderde als verdeelpunt, sloot ik me daarom aan als coördinator. De kerk en mijn geloof krijgen zo zichtbaarheid in de Leidse samenleving. Niet alleen als plek waar mensen in hun nette kleren op zondag samenkomen. Maar ook als plek waar allerlei kwetsbare mensen doorde weeks ruimhartig worden ontvangen met voedsel, een kop koffie en een goed gesprek. We praten dan niet over ons geloof, maar wel vanuit ons geloof: barmhartigheid en

naastenliefde doen. Met een warm kloppend hart er zijn voor onze Leidse medemens."

"In onze kerk en de andere kerken in Leiden staan verzamelkratten die wekelijks hun weg vinden naar de Voedselbank. Ik ben blij met deze solidariteit in de Leidse samenleving en besluit met een oproep. We zouden graag meer spullen verdelen, dus vul de kratten in de Leidse kerken. Wij zorgen voor een goede bestemming". ●