

*Palmpasen in de Regenboog, een vrolijk feest*

# Ieder die in de Regenboog inspiratie vindt is er welkom



**LEIDEN** - In de Regenboog, de oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk, werd zondag 25 maart tijdens de viering onder leiding van pastor Marianne Hoogervorst weer Palmpasen gevierd.

*door Truus de Haan*

Het was een vrolijke stoet van meer dan twintig kinderen die op Palmzondag door de Regenboog in de Merenwijk trok. Allemaal hadden ze thuis al hun palmpaasstok versierd. Samen met de leidsters van de kindernevendienst luisterden zij naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem en bereidden zij de intocht in de kerk voor. Met deze vrolijke versieringen en de traditionele optocht wordt de Goede Week naar Pasen ingeluid. De palmpaasstok is niet alleen leuk en feestelijk, maar zit vol van symboliek. Een houten kruis met daarbovenop een haantje van brood, en versierd met palmtakjes, eitjes en snoepjes of andere decoratie. Het kruis verwijst naar het kruis waaraan Jezus slechts enkele dagen later de marteldood aan zou sterven, het haantje verwijst naar de haan die Simon Petrus eraan herinnerde dat hij Jezus verloochende op de nacht voor zijn dood, de palmtakken verwijzen zowel naar de takken waarmee Jezus verwelkomd werd als naar het geloof in het leven dat onverwoestbaar is. De eieren staan voor het nieuwe leven dat met Pasen gevierd wordt.

*Met vrolijke versieringen en de traditionele optocht wordt de Goede Week naar Pasen ingeluid (Foto: pr/Pieter Schrijnen)*

Ook werden volgens traditie in de Regenboog op deze zondag palmtakjes gewijd. Deze werden mee naar huis genomen, waar ze vroeger achter een kruisbeeld gestoken worden. Op Aswoensdag van het volgende kerkjaar worden oude palmtakken meegenomen naar de kerk. Daar worden ze verbrand, om de as te leveren voor het askruisje dat de gelovigen als boeteteken gaan ontvangen. De intocht in Jeruzalem wordt in de christelijke traditie gevierd met een processie. Die was, blijkens pelgrimsverslagen, al in de vierde eeuw in Jeruzalem ingeburgerd. De palmpasen-processie vond langzaam maar zeker ook in het Westen ingang, het eerst in Spanje in de zevende eeuw, en stond tot aan de Reformatie in hoog

aanzien.

De Regenboog prijst zich gelukkig dat zo veel mensen met elkaar ervoor zorgen dat op deze bijzondere plek van de oecumene zoveel activiteiten kunnen plaatsvinden. Deze kerk verbindt zowel rooms-katholieken als protestanten. Ook mensen die geen specifiek geloof hebben, maken deel uit van de gemeenschap. Ieder die hier inspiratie vindt is er welkom. Vraag je aan iemand in de Regenboog in welke traditie hij grootgebracht is, dan komt dat antwoord snel. Maar vaak weet men dat niet van veel anderen. Toch vindt men het belangrijk om de verschillende tradities in ere te houden: door de verschillende tradities leren we van elkaar en worden we rijker'. ●