

Iedereen kan een bijdrage leveren aan mooiere wereld



LEIDEN - Op zondag 11 maart hadden jongeren tussen de vijftien en dertig jaar oud van het Apostolisch Genootschap hun jaarlijkse ontmoeting. In een congrescentrum in Nieuwegein kwamen ruim duizend mensen bijeen. Amy Koet, lid van de Apostolische gemeente in Leiden, was één van hen. Zij vertelt waarom ze er was en wat het haar heeft gebracht.

door Eddo Velders

Koet: "We noemen deze jaarlijkse ontmoeting een jongerenconferentie. Dat korten we voor het gemak af met JongCon. Dat praat makkelijk en op sociale media levert dat #jongcon2018 op. Het is een dag waarop je samen met leeftijdsgenoten actief bezig bent en luistert naar muziek en inspirerende verhalen. In de ochtend hadden we een viering met diverse sprekers.

Amy Koet: "Het is een dag waarop je samen met leeftijdsgenoten actief bezig bent en luistert naar muziek en inspirerende verhalen" (Foto: pr).

In de middag was het mogelijk allerlei workshops te volgen." Koet gaat verder: "Het thema voor dit jaar was 'Borders en Bridges'. Ik voelde me door de uitnodigings tekst aangesproken om te gaan. Deze luidde: 'Iedereen kan een bijdrage leveren aan een mooiere wereld door het inzetten van haar talent. De wereld heeft bruggenbouwers nodig: Mensen die niet bang zijn. Niet voor de ander, niet voor het andere. Mensen met een open geest, die verbindingen zoeken en leggen tussen groepen en individuen. Dat zijn ook de mensen die weten waar grenzen liggen. Grenzen aan wie je bent, wat je kunt dragen en wat je kunt verdragen. Die weten waar 'ik' eindigt en

'wij' begint'."

Ook vertelt Koet: "Het was onwijs gaaf om samen met enkele vrienden en vriendinnen te gaan. In de viering 's ochtends spraken drie leeftijdsgenoten. Ze benoemden hoe de veelheid aan keuzes die wij als jongeren hebben kan leiden tot stress. Ik herkende het gevoel dat ik overal bij wil horen en dat als ik aan het ene mee doe, ik het andere mis. Als je dan voor jezelf niet heel duidelijk hebt wat je belangrijk vindt, kom je er niet uit. Dit kan tot spanning en angst leiden. Ik vond het heel mooi dat zij zich zo kwetsbaar op durfden te stellen. Dat gaf me veel stof tot nadenken. 'Ik zong mee in een jongerenkoor', vervolgt Koet. 'Wat me erg ontroerde was het zingen van Baba Yetu. Baba Yetu is het Onze Vader in het Swahili. Dit lied zongen we speciaal voor de gast: Mpho Tutu, de dochter van Desmond Tutu. De workshops 's middags bevatten voor iedereen wat. Een greep uit de mogelijkheden: hoe vergroot je je eigen invloed, hoe ga je om met morele dilemma's, College Tour met Mpho Tutu, ik heb geen vooroordelen, escaperoom, omgaan met beperkingen, bouw een brug en vredeswerken. ●