

Intrededienst dominee Margreet Klokke op 11 maart

“Dominees gaan en komen maar de gemeente blijft”



LEIDEN - Leiden kent ze al vanaf haar studententijd. Toch zal dominee Margreet Klokke (1960) weer even moeten wennen aan deze stad want ze woonde de afgelopen achttien jaar in Den Haag. Ze was daar een van de twee predikanten van de Kloosterkerk en is vanaf maart predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente (LBG). Daar volgt ze dominee Ad Alblas op die vorige zomer na dertig jaar met emeritaat is gegaan.

door Sandra van Beest

Margreet is geboren in Berkel-Rodenrijs en woonde tussen haar tweede en zesde levensjaar met haar ouders, broer en oudste zus in India. Daarna verhuisde ze met haar familie nog naar Epe, waar haar jongste zusje geboren werd, Leiden, Bilthoven en Paterswolde. Ze bezocht daardoor als leerling in totaal vier lagere scholen.

Het geloof is haar ouders niet met de paplepel ingegoten aangezien haar moeder opgroeide in een communistisch gezin en haar vader in wat je nu misschien een randkerkelijk gezin zou noemen. Zijn vader was in elk geval geen kerkganger. Beiden werden na hun twintigste, in de oorlog, gelovig. Haar vader deed in april 1943 belijdenis bij de destijds zeer bekende dominee Touw in de Pieterskerk. De intrededienst van zijn dochter in deze kerk kan hij helaas niet meemaken; hij overleed in april 2017.

Margreet las als kind net zo graag De Olijke Tweeling als een kinder-

Dominee Margreet Klokke bij de Hooglandse Kerk: op zondag 11 maart vanaf 15.00 uur wordt hier haar intrededienst gehouden. Iedereen is welkom (Foto: pr/Sandra van Beest).

bijbel. “Ik las deze boeken vrijwillig. Mijn ouders hadden wel door dat ik iets had met de bijbel. Als veertienjarige was ik het soms ook die op zondagochtend voorstelde: ‘Zullen we naar de kerk gaan?’ Dat is natuurlijk best apart. Mijn moeder is ook degene geweest die mij heeft aangeraden om theologie te gaan studeren.” Er was verder geen heel concrete aanleiding voor. Predikant worden was ze toen nog niet van plan. “Ik leefde ook toen al bij de dag. Bovendien wordt lang niet iedereen die theologie gaat studeren predikant. Ook toen niet. Ik verlangde wel naar de dingen die je niet kan zien; het geheim van het leven.”

Margreet deed tijdens haar studietijd in Leiden belijdenis in de Vredeskerk bij dominee Suze de Meij-Meulendijk. Ook bezocht ze in die tijd weleens de Ekklesia die anno 2018 ook dienst houdt in de Hooglandse Kerk. Binnenkort woont de nieuwe Leidse dominee in het Jeruzalemhofje. “Pastor zijn en dat zie ik als mijn belangrijkste taak: met mensen in gesprek gaan. Bij mijn taak als voorganger in de diensten probeer ik te denken vanuit degene die de kerk voor het eerst bezoekt. Ik probeer iedereen zich welkom te laten voelen. Mijn taalgebruik straalt dat uit, hoop ik. Vaak denken kerkleden dat hun kerk heel

toegankelijk is maar dat wordt door lang niet alle voorbijgangers zo gezien of gevoeld. Zelf heb ik bij mijn afscheid van de Kloosterkerk van verschillende mensen een compliment gekregen waar ik heel blij van werd: ‘Je bent voor mij een toegang tot de kerk geweest!’ De Hooglandse Kerk is een prachtig gebouw. “Zo’n gebouw is een springplank”, zegt ze. “De meeste kathedralen in Nederland doen het goed wat bezoekers betreft. Je wilt in zo’n gebouw zijn omdat het schitterend is. Maar de bezoekers maken de gemeente. Ik ga de komende jaren graag ervaren hoe die is”. ●