

Streven naar (meer) eenheid tussen deelnemende kerken



LEIDEN - Al vele jaren komen een aantal kerken en organisaties, zoals het Leger des Heils en het Levensbeschouwelijk Platform in Leiden, bij elkaar om samen aan een betere wereld te werken. Zij vormen de Raad van Kerken. Onlangs is er een nieuwe voorzitter aangetreden, Ruud Meester. Hij vertelt wat de Raad van Kerken zoal doet en wat de geschiedenis ervan is.

door Ruud Meester en Truus de Haan

Meester: "De samenwerking tussen de kerken en organisaties in Leiden zorgt ervoor dat er mooie dingen worden georganiseerd zoals de Freedom Walk, de Charter of Compassion, de jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolgung, de viering van 500 jaar Reformatie etcetera. Ook heeft de Raad van Kerken deze rubriek in het Leids Nieuwsblad, waarvoor elke week een artikel

Het kinderkoor van de oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk (Foto: pr).

over een relevant onderwerp wordt geschreven."

Geschiedenis

De Raad van Kerken in Nederland is een samenwerkingsorgaan van Nederlandse kerken. Zij streeft naar (meer) eenheid tussen de deelnemende kerken. Daarnaast maakt zij zich sterk voor gezamenlijke dienstverlening van de kerken aan de samenleving. Het werd in 1968 opgericht. Het was de opvolger van de in 1947 opgerichte Oecumenische Raad in Nederland en de in 1958 daaruit voortgekomen Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Naast de landelijke organisatie zijn er provinciale raden van kerken en ruim 270 plaatselijke raden van kerken.

Meester: "De Leidse Raad van Kerken is in diezelfde periode ontstaan, precieze gegevens daarover zijn nog niet boven water gekomen. Men was in die tijd positief over de oecumene. Dat blijkt wel uit het feit dat toen in de Merenwijk een oecumenische geloofsgemeenschap ontstond die nu nog altijd actief is. Mensen van protestantse en katholieke huize werken daar al meer dan veertig jaar samen."

Meester legt uit wat oecumene betekent. "De traditionele definitie 'Eenheid van de deelnemende kerken' is te smal voor ons. De werkdefinitie van Professor Koffeman past beter bij ons. Hij omschrijft oecumene als de vernieuwing van geloof en kerk, zoals die aan de orde is in de ontmoeting tussen gelovigen en kerken van verschillende tradities, met het oog op de oikoumene, een leefbare, bewoonbare wereld." De oecumene heeft vier dimensies, die alle vier belangrijk zijn. Het gaat om de kerk of instituut, om de theologie, om de spiritualiteit en de ontmoeting van gelovigen, bijvoorbeeld in het geloofsgesprek, in liederen, de pelgrimage en de bezieling in het eucumenisch werk. De missionaire dimensie is de laatste. In Leiden is onlangs een nieuw bestuur van de Raad van Kerken aangetreden. Meester: "Ons nieuwe bestuur is op onderzoek uitgegaan onder de leden. Daar blijken meer vragen dan antwoorden te zijn over de koers van dit nieuwe bestuur. Voor ons is het juist de vraag wat de verwachtingen zijn bij de leden. We merken wel dat er veel verschillende geluiden hoorbaar zijn over de eenheid van de kerken. Aan de ene kant wordt het huidige klimaat 'winters' genoemd, aan de andere kant wordt er gewezen op het ontstaan van de PKN en op de samenwerking van de twee gereformeerde kerken. Er gebeurt juist heel veel." Meester vervolgt: "Het is wel duidelijk dat er veel werk te doen is, we omschrijven het ook wel als: Op weg naar geïnspireerd geloven". Voor meer info: raadvankerkenleiden.nl. ●



Het kinderkoor van de oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk (Foto: pr).