

*Apostolisch Genootschap actualiseert uitgangspunten*

# Voorganger Keijzer: 'Geloven is een praktische bezigheid'



**LEIDEN** - Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Recent heeft het bestuur hiervan de uitgangspunten voor de komende jaren geactualiseerd. Een mooi moment om in gesprek te gaan met Jaap Keijzer, één van de voorgangers van de apostolische gemeenschap in Leiden. Wat zijn de uitgangspunten van het Apostolisch Genootschap, waarom worden de uitgangspunten nu geactualiseerd en wat merken de Leidenaren hiervan?

*door Eddo Velders*

Keijzer: "Het Apostolisch Genootschap is deel van een wereld die voortdurend verandert. Voor veel mensen biedt hun geloof houvast. Geloven in de betekenis van 'niet zeker weten' geeft ruimte om telkens te zoeken naar je echte waarden. Bij dat zoeken willen wij aansluiten met ons geloofsverhaal. Een verhaal dat niet in steen gebeiteld is en ruimte biedt om periodiek opnieuw te formuleren. Het is daarbij de kunst om onze identiteit te behouden. Wij zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap en dat betekent dat we iedereen aanmoedigen om zelf na te denken en zelf te bepalen wat zij of hij gelooft. Zolang je bij ons met gedachten van vrede komt ben je hartelijk welkom. Daarom wil ik van ons geloofsverhaal ook mijn persoonlijke verhaal maken."

Dat verhaal luidt: "Ik ervaar de

*Jaap Keijzer: "Ons geloof is geen beschouwing. Het is een oproep om er telkens weer in de praktijk mee aan de slag te gaan" (Foto: pr).*

schepping als een niet te bevatten mysterie, dat mij met ontzag vervult. Ik beseft dat alle leven een eindig deel is van een oneindig, ondeelbaar geheel. Omdat ik geloof dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, wil ik elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt. Ik geloof dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen. Vanuit dat besef wil ik zin aan mijn leven geven. Ik ben heel blij dat ik dit geloof op heel veel andere plekken in andere uitingsvormen ook tegenkom. Ons geloof past ons apostolischen. Het is de optelsom van onze ontmoetingen, overtuigingen, liederen, rituelen en ande-

re uitingsvormen."

Keijzer tot slot: "Ons geloof is geen beschouwing. Het is een oproep om er telkens weer in de praktijk mee aan de slag te gaan. Dat hebben we ook vastgelegd in onze uitgangspunten. Er staat: wij ontlene vertrouwen aan het vermogen om in alle levensomstandigheden een liefdevol mens te zijn of opnieuw te worden. Dat vertrouwen geeft ons moed om in ons eigen leven waarden als compassie, duurzaamheid en solidariteit in te vullen. We voelen de verantwoordelijkheid om te kiezen voor deze waarden en willen in liefde werken aan een menswaardige wereld. Apostolisch-zijn is geloven en werken. Het geeft zin aan ons bestaan en draagt bij aan ons levensgeluk". ●