

Het lijkt alsof de feestdagen ineens voor de deur staan

Toelevens naar Kerst



LEIDEN - Nu Nederland haar witte deken heeft afgeschud toont de kalender 21 december. Het lijkt alsof de feestdagen ineens voor de deur staan. Een moment om even stil te staan en te vragen hoe mensen toelevens naar Kerst. Wat betekent Kerst voor jou, hoe leef je er naar toe en wat merken anderen daarvan? Aan het woord is Jan Bakker, lid van het Apostolisch Genootschap te Leiden.

Bakker: "Ik vind het voor mezelf nodig om toe te leven naar Kerst. Dit helpt mij los te komen van de dagelijkse beslommingen. Ik heb het heel goed samen met mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Er zijn voldoende bezigheden die om mijn aandacht vragen. In dit ritme is aandacht voor de betekenis van kerst niet vanzelfsprekend. Daar moet ik me echt toe zetten. Het helpt mij dan om aan te sluiten bij de rituelen van het Apostolisch Genootschap."

Apostolische traditie

"Het Apostolisch Genootschap is gewoon om op kerstavond de kerst betekenisvol te beginnen. Het verhaal van de geboorte van Jezus

Het Apostolisch Genootschap is gewoon om op kerstavond de kerst betekenisvol te beginnen. Het verhaal van de geboorte van Jezus vormt daarvoor de basis (Foto: pr).

vormt daarvoor de basis. Ik zal een stukje voorlezen uit 'Kiezen voor de vrede', het boekje van dit jaar: Vanwege de volkstelling was het erg druk in Bethlehem. De herbergen zaten overvol. Het was te midden van die drukte niet zo verwonderlijk dat de herbergier de vermoeide man niet opmerkte. Toen hij hem uiteindelijk zag staan, vroeg de herbergier wat hij wilde. De man vertelde van zijn lange reis van Nazareth naar Bethlehem. 'Alstublieft, helpt u ons, we hebben een slaapplek nodig voor de nacht, mijn vrouw is hoogzwanger.' Dat heb ik weer, dacht de herbergier. Hij zat echt helemaal vol en waarom zou hij zich verantwoordelijk moeten voelen voor deze vrouw en man die een kind verwachtten...? Toen was het de Romeinse keizer die mensen ertoe bracht huis en haard te verlaten. Nu zijn het oorlogsgeweld, terreur en hongersnood die maken dat miljoenen mensen op weg zijn om het vege lijf te redden en hun kinderen een veilige toekomst te bieden."

"Enkele leden lezen ieder een stuk

tekst voor. Het helpt enorm om dat voorafgaand aan Kerst intensief te oefenen. In de groep waarmee we dat oefenen ontstaat tijdens de voorbereiding een veilige sfeer waarin je elkaar echt leert kennen. De teksten gaan door je heen en het oude verhaal krijgt een actuele betekenis in ieder geval mijn leven. Ik nodig trouwens iedereen uit om op kerstavond voor de vrede te kiezen. Zondagavond is men van harte welkom om 19.30 uur in de Cesar Franckstraat 38. Ik wil dit toelevens naar Kerst niet beperken tot de activiteiten binnen de groep van het Apostolisch Genootschap. Bij ons in de flat leven we ook samen toe naar kerst. Enkele manieren hangen samen kerstlichtjes op. Na afloop eten we dan met iedereen soep met brood en drinken warme wijn. We praten dan heerlijk bij en lachen veel. Dat helpt om de boel in onze woonomgeving bij elkaar te houden."

Raad van Kerken