

# Kindermusical 'Esther' in de Hooglandse Kerk

LEIDEN - Op 8 oktober zal voor de tweede keer een kindermusical worden opgevoerd in de Hooglandse kerk. Deze keer draait het om het Bijbelverhaal Esther. Het aparte aan deze musical is dat de kinderen zelf mee mogen spelen. Van kinderen voor kinderen dus.

Cent van Vliet is betrokken bij de organisatie van de kindermusical. Hij vertelt: "Op zaterdag 8 oktober zal voor de tweede keer een kindermusical worden opgevoerd in de Hooglandse kerk. Er worden meer dan 75 kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf verwacht. Ze zullen vanaf 's morgens intensief oefenen om het publiek te verrassen met liedjes, scènes en dans in een eigentijdse uitvoering van de musical 'Esther', over het leven van het mooie Joodse meisje Esther dat helemaal anders loopt dan ze had verwacht."

## Musicalsterren

De voorstelling wordt gedragen door de professionele acteurs, zangers en dansers van de Vliegende Speeldoos. Samen met de kinderen zorgen zij aan het einde van de dag voor een fantastisch en stralend optreden. De Vliegende Speeldoos



heeft meer dan 22 jaar ervaring op het gebied van musicals en het acteren met kinderen. Het doel van de Vliegende Speeldoos is om kinderen voor een dag te laten schitteren als echte musicalsterren en ze op speelse wijze iets mee te geven uit klassieke Bijbelverhalen.

Esther kennen we als een van de boeken van de bijbel. Waar gaat het verhaal over? Van Vliet kent het verhaal inmiddels goed: "Het leven van de mooie Joodse Esther loopt helemaal anders dan ze had verwacht. Ze woont bij haar pleegvader Mordechai en plotseling wordt ze samen met andere meisjes meegenomen naar het paleis van de machtige koning Ahasveros, omdat hij een nieuwe vrouw wil kiezen. Tegen alle verwachtingen in wordt Esther gekozen als de nieuwe koningin. Ze moet gaan wonen in het paleis van de koning van Perzië? Dat is niet zo'n veilige plek voor een Joods meisje. Want Joden hebben vijanden in Perzië? Daarom houdt ze haar afkomst geheim."

Van Vliet gaat verder: "Esther heeft genoeg reden om bij de pakken

*Op zaterdag 8 oktober zal voor de tweede keer een kindermusical worden opgevoerd in de Hooglandse kerk. Er worden meer dan 75 kinderen in de leeftijd tussen vier en twaalf verwacht (Foto: pr).*

neer te gaan zitten. Maar dat gaat niet. Want opeens is er nog een veel groter gevaar: Haman. Hij is de eerste minister en de op een na machtigste man van het land. Hij wil Esthers familie en het Joodse volk uitroeien en vaardigt daarvoor een wet van Meden en Perzen uit. (Een uitdrukking die wij tot op de dag van vandaag kennen) Het Joodse volk is ten dode opgeschreven. Alle Joden worden doodsbang. Wie zal nu nog iets kunnen doen? Maar Mordechai spoort Esther aan om haar volk te redden. Dan wordt het spannend. Zal Esther haar volk en zichzelf kunnen redden?" De musical wordt opgevoerd op zaterdagmiddag 8 oktober van 16.00 tot 17.15 uur en is gratis toegankelijk voor alle bezoekers, die vanaf 15.30 uur in de kerk welkom zijn. ●

## De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●