

De kerk bij u op de hoek

Protestant en katholiek samen

LEIDEN - Bij de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog Merenwijk Leiden zoeken de mensen voortdurend naar een manier om als protestant en katholiek samen te blijven werken. En ook om iets te betekenen voor de burens in de wijk. 'Een gemeente met een veelkleurige achtergrond, met respect voor elkaar.'

door Françoise Weber

De katholieke pastorale werker Marianne Hoogervorst was aan de beurt om voor te gaan. Niet een mis, niet een dienst, in een gebedsviering. Je zingt gregoriaans en modern. Je hoort in De Regenboog over de Bijbel en over de paus. Dat samenwerken en samengaan van religies heet oecumene. "Iedereen vindt dat fijn, ik ken ook een protestant die eens zei: Ik vind Franciscus een schatje." Hoogervorst vertelt me enthousiast over De Regenboog: "Het mooie van de oecumene vind ik dat je inderdaad leert om oog te hebben voor de ander. Je leert niet te veroordelen en niet meteen te oordelen, maar nieuwsgierig te zijn bij het kijken en waarderen wat er is. Je leert over je eigen geloof en over de dogma's heen te kijken naar andere mensen."

Beamer

Na de dienst kom ik jongedames tegen die zich hier thuis voelen, niet alleen bij de jongerendienst een keer per maand, maar die ook deelnemen aan de vernieuwing van de dienst, samen met het beamer-team. Vanaf eind augustus kun je op zondag tijdens de dienst de teksten en liederen volgen op de grote schermen. Ik kom ook de musici tegen; de organist en de pianist die voor een bont repertoire zorgen. De betrokkenheid van De Regenboog in de Merenwijk wordt regelmatig verfrist. Nu participeren zij in het wijkhuis Op Eigen Wieken,



vanuit de kerk wordt daarbij geholpen met huiswerkbegeleiding. Ook komt er een actie Allerzielenbuiten: "Daarvoor willen we alle mensen uit de Merenwijk uitnodigen, iedereen krijgt een folder in de brievenbus, om hun dierbare overledenen te herdenken op ieder op zijn eigen manier." Als bewoner van de Merenwijk kun je ook naar de koffie-inloopochtend, naar de maaltijden (de Regenboogdis), naar de stilteruimte en ook bij de oecumenische viering ben je natuurlijk welkom.

Verfijnen

Al 45 jaar koesteren de gemeenteleden de uitdaging om hun christelijke kleur te verfijnen. Hoogervorst licht toe: "Wat hier leuk is, is dat je telkens weer opnieuw moet nadenken als er iets nieuws komt vanuit de katholieke kerk: of het avondmaal valt weg of de eucharistieviering... er waren vele ideeën, dat maakt het hier spannend en levendig." Hoogervorst bekent dat ze er niet altijd zo naar keek: "k voelde de oecumene vroeger als een beknotting: dat je je ergens tegen wilt verzetten. Maar

Volgend jaar wordt het thema van De Regenboog: Wat is ten diepste onze bron? Op weg naar 500 jaar Reformatie (Foto: pr).

dat hoeft helemaal niet, het biedt juist mogelijkheden!"

"Volgend jaar wordt het thema van De Regenboog: Wat is ten diepste onze bron? Op weg naar 500 jaar Reformatie", vertelt Hoogervorst. "Luther heeft willen herbronnen, maar Augustinus ook en ook Franciscus". ●

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●