

De Verbinding groeit en is aan het vernieuwen

De kerk bij u op de hoek

LEIDEN - Gelukkig krimpen niet alle kerken. De Verbinding groeit en is aan het vernieuwen. Deze protestantse kerk is ontstaan uit de samenwerking tussen twee wijkgemeenten, de Maranathawijk (Morswijk) en de Vredeskerkgemeente (Roodenburg).

door Françoise Weber

Na een kerkdienst geven een aantal kerkgangers en de dominee een inkijkje in De Verbinding. Kerkgangers vertellen wat vinden zij bijzonder en aantrekkelijk aan De Verbinding. 'Na een drukke week kom je hier tot rust en kun je zingen en bidden'. Ik hoor ook over 'een gemeenschap zijn en elkaar opzoeken, uitleg over de Bijbelstekst krijgen, het verbinden met elkaar en met de Eeuwige en dat allemaal via de verhalen van de mensenlevens'. Ik zie bij de kerkgangers vreugde op de gezichten om samen te kunnen zijn.

Andere vormen

De kerkgangers vertellen ook graag over de kerkactiviteiten. 'Er gebeurt hier zoveel, ik kan niet zo gauw alles opnoemen'. En dan komt het: 'het running dinner, bijeenkomsten, een middagje uit met elkaar, de oecumenische dienst...' Indrukwekkend, wat achter de muren gebeurt,

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●



onzichtbaar vanuit de straat. 'In De Verbinding worden andere vormen van de kerkdienst geprobeerd'. Ook dominee René Venema laat zien hoe blij hij is met de vernieuwing, bijvoorbeeld de samenwerking met een dienst-team: 'dan merk je in de dienst ook dat er meerdere stemmen klinken.'

De Verbinding houdt van vernieuwing en niet alleen in de dienst. Ook de bezoekers initiëren een nieuwe vorm van bezoek: de mobiele theebrigade: 'Die brigade gaat thee drinken bij de mensen die niet meer mobiel zijn; deze mensen hoeven daar niets voor te doen, dus kopjes, koekjes, alles komt mee en de vuile vaat gaat mee terug!'

Ook in de Morswijk gebeurt er van alles. 'In de Wijkplaats, de tweede locatie, gebeurt heel veel wijkgericht werk, dus we hebben een fietsen-spreekuur, een inloopmiddag en elke twee weken is er een Wijkplaats-café'. Dat is een heel groot succes: hierin kun je na vijven binnenlopen voor een borreltje en praatje. 'In de wijk heeft het een hele positieve invloed'. Ik hoor over bijdragen aan de Bakkerij, over maaltijden, goede relaties met de wijkvereniging, met de school, met

Na een drukke week kom je hier tot rust en kun je zingen en bidden (Foto: pr/Jan Hendrik Labots).

het Exodushuis. Ik zie weer vreugde op de gezichten, om bij een kerk te horen die zo veel voor, en met, anderen doet.

Toekomst

Dominee Venema legt uit dat de samenleving snel verandert en de kerk ook, naar een nieuwe manier van kerk zijn. Hij werkt in de Mors bijvoorbeeld met de kerkelijk werker Jorine de Klerk aan een verbindend pastoraat. En hij is persoonlijk betrokken in het Netwerk Levensvragen Leiden, voor mensen buiten de kerk die zingevingsvragen willen bespreken.

Ook de kerkgangers hebben een visie op de toekomst van de kerk: 'Het is ook aanpassing die van ons wordt gevraagd: durven blijven te zijn wie je bent en blijven doen waar je goed in bent of waar we hier met z'n allen goed in zijn. We moeten de deur open houden, heel bewust'. Deze reactie krijgt veel instemming: 'Ja, precies dat doen we hier: 'Open deuren, open harten!'. ●