

Herdenking van Reformatie

LEIDEN - De Reformatie begon met de 95 stellingen van Maarten Luther, op 31 oktober precies 500 jaar geleden. "Het komend jaar staat vooral in het teken van de herdenking van vijfhonderd jaar Reformatie. Ook de Raad van Kerken Leiden (RvK) besteedt daar aandacht aan." Op 9 juni vond de jaarvergadering plaats.

De Raad van Kerken Leiden is een lokale afdeling van de Raad van Kerken in Nederland, een organisatie die zich inzet om de oecumene tussen de verschillende christelijke kerken en andere geloofsgemeenschappen te bevorderen en om de Nederlandse samenleving te dienen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van de mensen in Nederland. Het bestaat sinds 1968.

De Leidse afdeling bestaat uit zo'n vijftien kerkgemeenschappen, zoals de RK Parochie HH Petrus en Paulus (inclusief vijf parochiekerken), de Protestantse Gemeente Leiden (inclusief vijf gemeenten), de Oecumenische geloofsgemeenschap in de Merenwijk (de Regenboog), de Lutherse kerk, de Bakkerij en het nieuwste lid is het Apostolisch Genootschap.

Truus de Haan, secretaris van de RvK, licht toe: "Niet alle kerkgemeenschappen in Leiden zijn lid van de RvK, maar een groot aantal wel en daar zijn we blij mee. Er



komen nog steeds kerken bij en dat bevordert de communicatie onderling".

Terugblik

De jaarvergadering ging over de periode september 2015 tot 9 juni 2016. In deze periode zijn er verschillende activiteiten geweest, waarvan veel ook in het komende jaar gehouden worden. Voorbeelden daarvan zijn de Freedom Walk, Vredeswake, het Beraad Herdenking Jodenvervolging, de kranslegging op 4 mei en Wereldgebedsdag. Ook de artikelen in het Leids Nieuwsblad blijven doorgaan. Veel van de activiteiten worden samen georganiseerd met andere organisaties, zoals met het Levensbeschouwelijk Platform en het Charter for Compassion Leiden.

"Een belangrijke gebeurtenis van afgelopen jaar was de toekenning van het ereburgerschap van de gemeente Leiden aan onze voorzitter Ad Alblas", vertelt De Haan trots. "Hij is de aanjager van vele activiteiten in de stad. Ook bij incidentele gebeurtenissen neemt hij het initiatief, zoals de bijeenkomst

Luther hangt de 95 stellingen op aan de kerkdeur van Wittenberg (Foto: pr/www.eo.nl).

op het stadhuisplein na de aanslag op Charlie Hebdo en de bemoedigende brief naar de Leidse moskeeen nadat ze bedreigd werden. Hij heeft er ook voor gezorgd dat de pedofiel Benno L. een netwerk van vrijwilligers om zich heen kreeg."

Vooruitzicht

De Reformatie begon met de 95 stellingen van Maarten Luther, op 31 oktober precies 500 jaar geleden. Van oktober 2016 tot oktober 2017 wordt dit herdacht door de protestantse kerken, maar bijzonder genoeg ook door de Rooms-Katholieke kerk. In Leiden valt deze herdenking samen met het 400-jarig bestaan van de Lutherse evangelische gemeente. "De RvK en de Lutherse gemeente willen graag dat deze twee herdenkingen of vieringen met elkaar vervlochten worden, maar de definitieve vorm is nog niet gevonden. Er zal een grote viering zijn in oktober 2017 en in het jaar daarvoor nog meer activiteiten." ●

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●