

Kijken met andere ogen

LEIDEN - "Dit zijn woorden van hoop die ons verder helpen." Zo vat één van de 70 bezoekers haar indrukken samen van een inspiratieavond op 7 april in kerkelijk centrum De Regenboog. Thema van de avond is 'Kijken met andere ogen'. Waar kunnen we God ontdekken en kan de kerk ons daarbij helpen? Welke ogen hebben we daarvoor nodig?

Inleiders van de inspiratieavond waren Karin van den Broeke en Erik Borgman. De eerste is predikant, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland en was tien jaar studentenpredikant in Leiden. Borgman is lekenDominicaan en hoogleraar theologie aan de Katholieke Universiteit van Tilburg.

Aanleiding voor de avond is bezinning op de toekomst, zoals die momenteel in De Regenboog plaatsvindt. Veel mensen lopen met hun ziel onder de arm. Door aanslagen dreigen we in onze schulp te kruipen, tegelijk willen we graag verbinding zoeken met anderen. Kan de kerk hierin van betekenis zijn? Welke blik hebben we daarvoor nodig? Welke illusies moeten we dan laten varen? Hoe kunnen we zien dat God ook op andere plekken dan in de kerk zichtbaar is? Dit zijn vragen waar de inleiders op ingaan.

Verhalen van hoop

Dominee van den Broeke benadrukt allereerst de kracht die in geloofsgemeenschappen aanwezig is. "In de kerk hebben we een taal ontwikkeld waardoor we niet gevangen hoeven te zijn door scepsis die ontstaat bijvoorbeeld na het Oekraïne-referendum. Maar waar de angst regeert, worden agressie en geweld alleen maar verder uitvergroot. In geloof kan ik genieten van de verhalen van hoop; vertel elkaar die verhalen in de kerk."



"Zorg dat je je niet laat uitputten door het vele bestuurlijke werk en de activiteiten, maar sluit aan bij waar je goed in bent en wat je met plezier doet." Een goed voorbeeld vindt zij de organisatie van de Arabische kerkdienst voor Syrische christenen die onlangs plaatsvond. "Je stelt je huis open en je ontvangt er dan meer voor terug dan dat je geeft." Die gastvrijheid en openheid noemde zij trouwens één van de kenmerken van de gemeenschap van De Regenboog. Dat is een kracht

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●

De inspiratieavond in kerkelijk centrum De Regenboog (Foto: pr).

die je anderen bieden kunt.

Borgman neemt vervolgens het woord. "Het is een wonder dat de kerk nog bestaat. Het is altijd een zootje geweest, maar ze bestaat nog steeds. Hebt u nog een godsbewijs nodig?" Hij benadrukt dat kerkelijk beleid niet maakbaar is. "Eigenlijk hebben wij niets te bieden. Niet 'wij als kerk' zijn het die aan de rest van de wereld iets te geven hebben. Het is uiteindelijk God die dat doet. We hoeven niet alles op onze schouders te nemen. Wat wij wel kunnen doen, is die plekken opzoeken waar de maatschappij schuurt, waar de opgaven in de samenleving liggen."

Borgman adviseert om te investeren in verkenning. Hij stuurt ons op pad: "Ga in de samenleving kijken en ontdek de liefde en de barmhartigheid. Dáár is de kerk. Het koninkrijk van God is nabij, waar we ook zijn. Wie daar niets van ziet, kijkt niet goed". ●