

De symboliek van Aswoensdag

LEIDEN - Met het as verkregen uit de verbrande palmtakken van de palm-pasenviering van het voorafgaande jaar wordt het kruisteken op het voorhoofd getekend. "Daarmee luiden we de dagen naar het paasfeest in en daar willen we bij stilstaan", aldus Wilbert van Erp, vicevoorzitter van het katholieke parochiebestuur.

De elf rooms-katholieke gemeenschappen in en rondom Leiden zijn sinds 2012 gefuseerd. Behalve vicevoorzitter van het bestuur is Van Erp ook lekenvoorganger in de parochie Petrus en Paulus. "Vooral in het zuiden worden er voor het ingaan van de vastentijd nog even uitbundig de bloemetjes buiten gezet. Maar na Carnaval, ingaande op Aswoensdag, komt er een tijd waarin je je het een en ander af kunt vragen. Nadenken bijvoorbeeld over de dingen die echt belangrijk zijn in je leven."

Katholiek ritueel

Vanaf de zestiende eeuw werd Aswoensdag en de vastenperiode die erop volgt vooral een katholieke kerktraditie. De Reformatie schafte het af, omdat er nogal wat kritiek was op hoe de vastentijd toen werd ingevuld. Van Erp benadrukt wat de vastentijd in deze tijd voor ieder persoonlijk zou kunnen betekenen. "Het is juist een periode om even bij jezelf stil te staan, om na te denken over zaken die het aardse overstijgen. Je eens afvragen waar je mee bezig bent, afwegen wat werkelijk belangrijk is in je leven."

Aswoensdag is de dag die een veertig dagen durende vastentijd inluidt. Het zetten van een askruisje is slechts een klein ritueel maar wel één met een diepere betekenis. Het verwijst niet alleen naar de dood en verrijzenis van Christus, maar biedt ook hoop zoals in het aardse leven het afbranden van akkers de grond



ook weer vruchtbaar maakt en nieuwe gewassen geeft. Het askruis verwijst dus ook naar een leven na de dood.

Bezinnen

"Het is belangrijk om tijd te nemen voor bezinning, zodat je niet onvoorbereid naar het Paasfeest toeleeft. Hoeveel mensen zijn niet vooral druk druk druk? Maar gaat het wel om zaken die er echt toe doen?" De vastentijd komt overeen

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●

Het zetten van een askruisje is slechts een klein ritueel, maar wel één met een diepere betekenis (Foto: pr).

met het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Die gebeurtenis uitte zich in de loop der tijd op verschillende manieren. Men herinnert zich misschien nog het snoeptrommeltje van 'vroeger' waar de katholieke kinderen in de vastentijd hun snoep in verzamelden: 40 dagen de verleiding van het snoepen leren weerstaan.

Hoe zou je dat kunnen vertalen naar deze tijd? Van Erp: "Schrap een paar dagen de dingen die er niet toe doen en die je juist afleiden van meer wezenlijke zaken." Hij noemt als voorbeelden een paar dagen niet whatsappen of naar Facebook kijken, de televisie niet aanzetten of misschien minder eten en drinken. "Leer om je minder te hechten aan aardse dingen. Kijk eerder naar wat voor talenten je hebt meegekregen en zet die in voor de maatschappij. Persoonlijk vind ik dat je de wereld een beetje beter mag achterlaten dan je die hebt aangetroffen." ●