

Kaarslicht in de kring



LEIDEN - We weten niet precies wanneer Jezus gedoopt werd. Wel is bekend dat dit op een volwassen leeftijd gebeurde en dat Johannes de Doper hem doopte. In de kerkvieringen wordt jaarlijks in januari aan deze gebeurtenis aandacht besteed. En in de Hooglandse Kerk op een speciale manier. "Omdat het ons, behalve aan de doop van Jezus, ook herinnert aan onze eigen doop. We blijven daar bewust weer bij stil staan."

De Leidse Binnenstadsgemeente heeft vijftien ouderlingen en diakenen met ieder een aparte taak. Marius van der Heul heeft het doopouderproject (hoe je je kinderen in het geloof kunt opvoeden) onder zijn hoede en het dopen als aandachtsgebied. Hier valt ook het doopfeest onder. "We nodigen op een zondag in januari alle doopouders en hun kinderen uit. Met de doopkaars in hun handen, de kaars die bij de doop gegeven is, vormen we samen met de gemeente aan het einde van de zondagse dienst een kring. We geven letterlijk het licht aan elkaar door." In het ritueel steken de aan-

In de Hooglandse Kerk wordt op een speciale manier aandacht besteed aan de doop van Jezus (Foto: pr/Simon van Wijlen).

wezigen namelijk de kaars van hun buurman of -vrouw aan en spreken de woorden uit: 'Ook jij bent een kind van God'.

Een oud ritueel

Van der Heul benadrukt dat in de protestantse kerk van oorsprong het Woord centraal staat en niet de

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●

rituelen. "De bijbel is de kern van ons geloof en een bepaalde eenvoud en soberheid in de kerk hoort daarbij. Toch ben ik persoonlijk blij dat er weer wat rituelen in de kerk zijn terugkomen, zoals de paaskaars." Rituelen zijn volgens hem van toegevoegde waarde omdat zij op een andere manier aanspreken. "De boodschap wordt er juist dieper door gevoeld en werkt langer door." In zijn jeugd waren de kaarsen nog geen onderdeel van de dienst. Hijzelf is 54 jaar geleden gedoopt en is zijn ouders er nog altijd dankbaar voor. "Ik wist van niets en zij brachten mij toen al in aanraking met God. Hoe bijzonder was dat en ik ervaar dit nog altijd."

Groeiende kring

De Hooglandse Kerk heeft een mooie open ruimte. De kring zal ook groot zijn, verwacht Van der Heul. Iedereen, gedoopt of niet, is welkom om deel te nemen aan het doopfeest. Want wie is niet een kind van God? En wie geen kaars heeft, krijgt er één. Met de paaskaars worden de doopkaarsen van de mensen in de kring aangestoken. En kaars staat namelijk symbool voor het licht van Christus (op Goede Vrijdag wordt de paaskaars symbolisch uitgeblazen en op paasmorgen wordt een nieuwe paaskaars aangestoken).

Het doopfeest bestaat in deze vorm nu ongeveer tien jaar. De eerste keer werden alleen de kinderen gevraagd de doopkaars aan te steken, maar de andere kerkgangers gaven aan mee te willen doen. Het herinnerde hen ook aan hun eigen doop. "En zo is dit initiatief uitgegroeid tot wat het nu is. Dit mooi sfeervol lichtritueel herhaalt zich elk jaar in januari waarbij we dus middels het doopfeest zowel de doop van Jezus als onze eigen doop gedenken." ●