

Alle Christenen op één dag onder één dak

LEIDEN - Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Martin Luther op 31 oktober de stellingen aan de kerkdeur spijkerde in Wittenberg met als doel om de Rooms-Katholieke Kerk te hervormen en de bestaande misstanden te verbeteren. Ter gedachtenis aan deze gebeurtenis wilde de Raad van Kerken in Leiden iets organiseren. Dit heeft geleid tot de Ontmoetingsdag: een uniek en bijzonder evenement dat tradities die al zo'n vijfhonderd jaar naast elkaar leven samenbrengt op deze dag.

door Marijke van der Kruijt

We gaan in gesprek met Dick Maagdelijn en dominee Ad Alblas. Alblas: "De Protestantse Kerk in Nederland vraagt dit jaar aandacht voor '500 jaar Reformatie'. De Leidse Raad van Kerken is op het idee gekomen om een ontmoetingsdag voor alle christenen in Leiden te organiseren. Alle kerkgenootschappen doen

daar aan mee, zowel de leden en de niet-leden (reformatorische en evangelische tradities) van de Raad van kerken. Ruim twintig gemeentes doen mee aan deze dag. Het is bijzonder en buitengewoon fijn dat ook de katholieke kerk aansluit bij deze Ontmoetingsdag. Informatie en ontmoeting staan centraal. Een dergelijk brede ontmoeting is nog niet eerder in Nederland gehouden. De landelijk coördinator van het reformatiejaar noemt het 'bijna wereldnieuws'."

Ontmoetingsdag

Maagdelijn: "Dit evenement vindt plaats op zaterdag 10 juni. We wilden dit geen viering noemen, want valt er eigenlijk wel te vieren dat de protestantse kerk is ontstaan na de actie van Luther? Het is nooit Luthers bedoeling geweest om een eigen



kerk te stichten. In de loop van de tijd is zijn beweging van reformatie uit elkaar gevallen in veel verschillende stromingen. Centraal staat op deze dag wat de verschillende kerken betekenen op maatschappelijk vlak binnen de stad Leiden. Elke kerk beantwoordt drie vragen in een one minute pitch, namelijk: Wie ben je, wat doe je voor Leiden en hoe zorg je als kerk ervoor dat je altijd blijft hervormen, naar het motto *semper reformanda*? Er worden ook drie lezingen gehouden over wat de hervorming betekent voor de kerk in deze tijd. We hopen dat deze Ontmoetingsdag eraan bijdraagt dat de muren tussen de kerken kleiner zullen worden. Deze muren zullen echt niet binnen vijf jaar verdwijnen, maar een begin kunnen we altijd maken. Wie weet gaat dit ook nog wel voortzetting krijgen in de toekomst."

Het programma

De Ontmoetingsdag wordt gehouden in de **Koepel van de Marekerk** (Foto: pr/Vrienden van de Marekerk).

den op zaterdag 10 juni van 13.00 tot 16.00 uur (vrije inloop) in de Marekerk. Ds. Alblas, voorzitter van de Raad van Kerken, is deze dag de voorzitter. Na de opening presenteren alle aanwezige kerkgemeenschappen zichzelf en worden de lezingen gehouden. Ook is er een boekentafel met diverse literatuur over Hervorming. De ontmoetingsdag wordt ook muzikaal ondersteund. Er worden liederen gezongen waarbij verbinding wordt gezocht door middeleeuwse muziek met de tijd van Luther, en vanuit de Lutherse muziek zal een link gelegd worden naar het calvinisme. Op www.raadvankerken.nl is het programma van deze middag te vinden. ●