

'Compassie is samen de samenleving vormen'

Het compassiedoek verhuist

LEIDEN - Op 8 december luidde paus Franciscus het 'Jaar van Barmhartigheid' in. Dat sluit nauw aan bij de activiteiten van het Platform Charter for Compassion Leiden. Als eerste stad ter wereld tekende Leiden dit charter. De ondertekenaars zijn zowel individuen als vertegenwoordigers van religies en andere levensbeschouwingen. Het doel is 'om compassie te maken tot de kern van onze samenleving'.

Compassie ontwikkelen en dat tot leidend principe van je leven maken, is de doelstelling van het Charter for Compassion dat op 12 november 2009 wereldwijd werd gelanceerd. In Leiden werd dit document voorgedragen door rabbijn Awraham Soetendorp en ondertekend namens het college van B&W. Vervolgens kwam er een compassiedoek: een soort schilderij met de tekst van het Charter. Dat doek werd inmiddels door velen ondertekend om zich met de doelstellingen ervan te verbinden en gaat de stad door.

De stad door

Het doek blijft een aantal weken op dezelfde locatie. Daarna wordt het overgedragen aan andere ondertekenaars. Na verblijf in het stadhuis en een aantal kerken zal het doek ook in moskeeën en bij maatschappelijke instellingen worden ondertekend. Elke organisatie die zich met het Charter wil verbinden, kan zich hiervoor aanmelden.

De afgelopen tijd hing het doek in de Antoniuskerk aan de Churchilllaan. In die kerk ondertekenden katholieken en protestanten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst dit doek. "Wij willen uitstralen dat wij als geloofsgemeenschap het belangrijk vinden om dit charter te onderschrijven en dat zichtbaar te maken voor iedereen", licht Wilbert van Erp van het parochiebestuur toe. De inhoud van het Charter geeft hij



De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●

in enkele punten weer: "Compassie is open staan voor je medemens, samen de samenleving vormen, niet ieder voor zich".

De uitwerking krijgt in deze geloofsgemeenschap vorm door in de wijk open te staan voor wat er gebeurt, door samenwerking met de sociale wijkteams, betrokken zijn bij de moskee in aanbouw aan de Ter Haarkade en zorg voor de uitgeprocedeerde mensen die straks in deze wijk bed, bad en brood krijgen.

Het Apostolisch Genootschap

Zondag is het doek naar het kerkgebouw van het Apostolisch Genoot-

Als eerste stad ter wereld tekende 'Leiden' het Charter for Compassion (Foto: pr/Hannie van der Boog).

schap gebracht. Daar staat bij de ingang de doelstelling van het kerkgenootschap te lezen: 'In liefde werken aan een menswaardige wereld'. Gemeentelid Anita Meijer: "We zouden het zelf geschreven kunnen hebben". Als belangrijkste doelstelling van het Charter noemt zij 'anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden'. Dat 'compassie' een Engels woord is, verhindert haar niet te pleiten voor veelvuldiger gebruik. De Nederlandstalige alternatieven zoals medelijden, mededogen, barmhartigheid zijn niet direct helder. Dan maar liever 'compassie' goed leren spellen en uitwerken.

Het gaat er natuurlijk om iets met compassie te doen. Het Apostolisch Genootschap zoekt contacten in de wijk om dit vorm te geven. Er zijn bijvoorbeeld initiatieven samen met Wooncentrum De Parelvisser en activiteiten met vluchtelingen. Bovendien kan ieder individu er aan bijdragen. "Het gaat om een levensinstelling van verbinding zoeken. Als er iets gebeurt waarvan iedereen van slag is, probeer je te laten zien wat de andere kant is, in plaats van haat te zaaien." Zie www.c4cleiden.nl. ●