

"De moed niet verliezen"

LEIDEN - De Sint is nog op weg naar de kinderschoentjes, maar de voorbereiding op Kerst is ook al begonnen. Deze christelijke traditie bereidt zich grondig voor op het geboortefeest. Want, zoals Walter Broeders, de nieuwe pastoor samen met pastoor Jeroen Smith van de RK Parochie HH. Petrus en Paulus, het zegt: "Het gaat erom dat Christus opnieuw geboren wordt in de kribbe van je hart."

Zo'n 87 procent van de Nederlanders viert Kerst. De meeste mensen beginnen met voorbereidingen na Sinterklaas; de kerstboom optuigen, afspraken maken met familie en vrienden en plannen maken voor het kerstdiner. Pastoor Broeders herinnert zich hoe zijn moeder de feestmaaltijd voorbereidde. Het begon met het rode kleed op tafel, dan de borden erop en langzamerhand werd de tafel steeds rijker gevuld, tot de langverwachte dampende schalen op tafel kwamen. De kerken beginnen ruim vier weken voor Kerstmis al met voorbereiden; de adventstijd. Dat betekent Komst en wijst op het komen van Jezus; ooit, lang geleden en nog altijd. "Zonder voorbereiding geen feest", stelt Broeders.

Toegroeien naar het licht

In de kerk wordt de adventskrans opgehangen met vier kaarsen: elke week wordt er één kaars extra aangestoken. Op Kerst branden dus alle vier kaarsen, passend bij dit 'feest van het volle licht'. Paarse linten hangen in de krans tot aan Kerst, dan worden ze vervangen door de linten in de vreugdekleur wit. "Dat is om het toegroeien naar het licht te accentueren", licht pastoor Broeders toe. Daardoor word je er aan herinnerd dat je zelf in actie moet komen. Door goed na te denken over wie je bent, wat je doet, waar je je tijd en geld aan besteedt, wat je eet en waarnaar je kijkt op tv. "Kerst kan niet zonder ons." De adventstijd is dus een periode van jezelf de spiegel voorhouden, je afvragen of je goed bezig bent, op de weg van Christus zit.

Advent is voor pastoor Broeders ook verwachting en verlangen. Eigenlijk



een dubbel verlangen: naar het vieren dat Christus gekomen is en naar de geboorte van Christus in onze tijd en samenleving; in ons eigen hart. Hij noemt die dubbele verwachting 'het roeiboot-perspectief'. Zoals je bij het roeien terugkijkt maar vooruit gaat, zo kijk je op weg naar Kerst terug naar de komst en het leven van Christus. Maar dat bezien als levensperspectief: je verwacht het komen van Christus die gekomen is. Dat geeft je kracht. 'Wij hebben het ook niet van onszelf', onderstreept de pastoor. Hij citeert de paus: "Ik weet het niet, het is genade om onze lieve Heer te ontvangen, we zijn allemaal leerlingen". Wat gaat pastoor Broeders de mensen vertellen in deze weken vol geweld en onveiligheid? "Ik probeer uit te dragen dat wie goed doet, goed ontmoet. Dat je in je kleine omgeving het probeert uit te houden, de moed niet te verliest." Daarbij ook dat je je actief inzet voor de vrede van Kerst in de voetsporen van Christus. Vrede komt dichterbij

"Het gaat erom dat Christus opnieuw geboren wordt in de kribbe van je hart" (Foto: pr).

als je zijn raad volgt om mensen te vergeven. "Heel concreet is dat: bid maar eens een kwartier voor je 'vijanden' heel dichtbij, je nare buurman, mensen die je het leven zuur maken, dat je samen aan Gods nieuwe wereld mag bouwen." ●

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●