

'Kathedraal van het licht'

LEIDEN - Op 13 september is het precies 700 jaar geleden dat de Hooglandse Kerk werd ingewijd. Dat wordt het hele jaar al gevierd, maar tussen 3 en 13 september zijn er extra veel festiviteiten. Cent van Vliet, voorzitter van de programmacommissie: "De Hooglandse Kerk is zo bijzonder, omdat het een kerk is die gebruikt wordt door de hele stad".

Het begon met een houten kapel op het Hooge Land, toen nog Leiderdorp. Op 13 september 1315 werd de kapel ingewijd. Al snel werd deze te klein en werd er een stenen kerk met een torentje gebouwd. In de 700 jaar die volgden is de kerk voortdurend verbouwd, maar altijd als kerk gebruikt, hoewel hij daarnaast ook als graanopslagplaats diende. Eerst als katholieke St. Pancraskerk, na de Beeldenstorm als de protestantse Hooglandse Kerk. De kerk werd ernstig beschadigd tijdens de buskruitramp in 1807 en moest daarna gerestaureerd worden. Ook heeft de kerk sloopplannen overleefd en plannen om er een andere bestemming aan te geven.

De huidige Hooglandse Kerk heeft vele functies. Van Vliet: "Het is in de eerste plaats natuurlijk een kerk met twee actieve geloofsgemeenschappen; de Binnenstadsgemeente en de Leidse Studenten Ekklesia. Ten tweede is het een prachtig historisch gebouw en er vinden culturele activiteiten plaats, zoals de concerten. En in de vierde plaats heeft de kerk een multifunctionele bestemming. Er worden congressen, lezen en tentoonstellingen gehouden. De Hooglandse Kerk is daarom van alle Leidenaren".

Festiviteiten

Volgens Van Vliet inspireerde de prachtige lichtval in de Hooglandse kerk Rembrandt tot zijn beroemde gebruik van licht in zijn schilderijen, vandaar de bijnaam 'Kathedraal van het licht'. Veel van



de festiviteiten staan dan ook in het teken van licht. Op 3 september werd de kerk in het licht gezet met een lichtshow met prachtige muziek. Dat gebeurt elke avond tot en met zondag 13 september. Op 5 september is het boek 'Zeven eeuwen Hooglandse Kerk - Kathedraal van het licht' aangeboden aan burgemeester Lenferink. Op 10, 11 en 12 september zijn er concerten op het bijna voltooide en gerestaureerde Willis-orgel. "Eén van de grootste Engelse orgels op het Europese vasteland", vertelt Van Vliet. Op 12 en 13 september is het Open Monumentendag en worden er kluchten opgevoerd op het plein voor de kerk. In oktober vindt het Internationaal Fotofestival Leiden plaats in onder meer de Burchtzaal van de kerk, waar ook de winnaar van de fotowedstrijd 'Mijn Hooglandse' wordt bekendgemaakt.

Jubileumdienst

Hoogtepunt is de jubileumdienst op zondag 13 september die om 12.00 uur begint. Hierin wordt stilgestaan bij 700 jaar kerkgang in deze prachtige 'kathedraal van het licht'. Het begint met Gregoriaans gezang zoals dat in de 14e eeuw geklonken moet hebben in de erediensten. Daarna staat de Bijbel cen-

De Paasdienst in de Hooglandse Kerk (Foto: pr/Niek Bavelaar).

traal, zoals past bij de Reformatie. In de preek wordt vooruitgeblikt naar de toekomst. Zowel vertegenwoordigers van de PKN als van het bisdom Rotterdam zijn aanwezig bij de dienst. Van Vliet is enthousiast over deze dienst. "Veel Leidenaren hebben een persoonlijke ervaring met de Hooglandse kerk. Vaak op de kernpunten van het leven: doop, belijdenis, huwelijk en het overlijden van een bekende. Zij hebben ervaren dat in een sfeer van licht, ruimte en stilte 'er meer is... Tijdens de jubileumdienst kan iedereen dit meebelevén." ●

De Raad van Kerken Leiden

De Raad van Kerken verzorgt in overleg met het Levensbeschouwend Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over religieus-culturele initiatieven en maatschappelijke ontwikkelingen, met ruimte voor informatie vanuit alle religies en maatschappelijke stromingen. Reageren? Mailadres: RvKLeidenNieuws@gmail.com. ●