

Wereldgebedsdag, een oecumenische viering, vrijdag 3 maart 2017, om 20.00 uur in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24 , Leiden

Eerlijk? Wat is eerlijk?

Deze vraag houdt ons bezig als we vinden dat ons onrecht werd gedaan. “Wat is eerlijk?” vragen ons jonge en oudere Filipijnse vrouwen die in een groep uit verschillende kerken een gebedsviering ontwierpen, voor ons en de hele wereld. Want in ongeveer 100 landen rond om de wereldbol buigen zich op deze eerste vrijdag in maart vrouwen en mannen biddend over dit onderwerp: Doet de landeigenaar uit het Matteüs-evangelie, 20,1-16, zijn arbeiders recht, als hij besluit om allen hetzelfde loon te betalen, ondanks de uren die ze hebben gewerkt? Is het eerlijk dat in de Filipijnen een paar grote landeigenaren het meeste land bezitten en de vele kleine boeren elk maar een heel klein stukje grond? Is sociale ongelijkheid op zich al oneerlijk? Je moet weten, dat er in de Filipijnen weinige superrijke mensen thuis zijn én het grootste deel van de bevolking heel arm. Maar wordt niet ook in ons land de kloof tussen rijk en arm groter en is dat “eerlijk”? De gelijkenis uit Matteüs 20 gaat over het koninkrijk van God. Zegt die daarbuiten ook iets erover, hoe we op aarde met geld en welstand omgaan? Kunnen we de wijnboer uit het gelijkenis dus gewoon als we arbeiders in dienst hebben en uitbetalen, of spreekt de bijbel hier van een andere dimensie?

U bent van harte uitgenodigd over deze vragen na te denken tijdens de wereldgebedsdagviering. We maken daarbij gebruik van de liturgie uit de Filipijnen en vullen deze creatief aan met foto's, muziek en gesprek. Als u deze bijzondere viering mee wilt voorbereiden, kunt u contact opnemen met

Victoria Twist, tel. 071- 523 65 56

of Jacintha Groen: tel. 06 1098 36 86, mail: jacinthagroen@live.com

voor meer informatie www.wereldgebedsdag.nl of <http://www.worlddayofprayer.net>.